

VPG

Nieuws-News-Notisia

Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
 Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
 Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Waarheid

Ds. Jacob Kikkert.

Waarheid is kwetsbaar: we zijn nog lang niet klaar met ons verleden.

Inmiddels wint de discussie aan kracht over de wijze waarop het slavernijverleden wordt weergegeven in de geschiedenis. Van 1 juli 2023 tot en met 1 juli 2024 is een herdenkingsjaar slavernijverleden. Dit herdenkingsjaar moet de bewustwording vergroten over dit pijnlijke verleden. Maar er moet ook kritisch worden gekeken naar de geschiedschrijvingen over het koloniaal- en slavernijverleden. En niet in de laatste plaats moet er worden stilgestaan bij de wijze waarop het slavernijverleden nog steeds doorwerkt in sociaal-economische achterstanden, mentale repercussies en institutioneel racisme en discriminatie, tot in de generaties van nu. Het gaat om herdenken, helen en herstellen.

Ook kerken staan hierbij stil. Zij gaan hierin niet vrijuit. Ten tijde van de slavenhandel was Nederland een christelijke natie en de gereformeerden vormden de officiële publieke kerk. Het kan dus niet anders, dan dat het gesprek over het koloniale- en slavernijverleden ook in kerken moet worden gevoerd. De kerk was vanaf het eerste begin betrokken bij het Nederlands koloniaal verleden, en dus ook slavernij. Zelfs onder predikanten, ouderlingen en diakenen waren slaveneigenaren en aandeelhouders van plantages. Ze was dan ook een machtsfactor. 'Woestmakend en schaamteloos', zei iemand, terecht. Uiteindelijk speelde ook de uitleg van de Bijbel— tot wellicht onze ontzetting — een kwalijke rol bij de legitimering van de de transatlantische slavenhandel. Gold in koopliedenkring binnen de Republiek tot 1623 nog simpelweg dat slavenhandel voor christenen ongeoorloofd was. Vanaf ca. 1640 verstomden de bezwaren en susten protestantse dominees het geweten. Met de Bijbel in de hand werd slavenhandel goedgekeurd en goed gepraat. Men verwees daarbij naar bijvoorbeeld de geschriften van de apostel Paulus', die slaafgemaakten op het hart drukte om hun meesters gehoorzaam te zijn.



Overigens waren er ook predikanten die principieel tegen de slavenhandel gekant waren. Het was echter een kleine minderheid, die de gemoederen weinig in beweging wist te brengen. Want op zondag zaten niet zelden de mensen die slavernij in stand hielden, op de voorste rij in de kerk. Met de bril op van de 21e eeuw vraagt je je dus af; hoe kon dat ooit gebeuren?

Lazen deze mensen dan een ander boek? Wie bepaalde wat de juiste manier was om de Bijbel te lezen? Iemand als de nieuw testamenticus dr. Esau McCaulley, anglicaans priester en zelf van Afro-Amerikaanse afkomst en opgegroeid in het Amerikaanse Zuiden, laat zien dat de wijze waarop de bijbel werd (en nog wordt) gelezen heel selectief was. Men liet de Schrift buikspreken om daarmee een onmenselijk systeem van slavernij en onderdrukking van een 'geestelijke' basis te kunnen voorzien. In zijn boek 'Reading While Black' toont McCaulley aan hoe de Schrift spreekt over onderwerpen systematisch over het hoofd worden gezien door blanke uitleggers, zoals etniciteit, politiek protest, politie en ook slavernij. De vanzelfsprekende eurocentrische manier van Bijbel lezen, zoals onder westerse christenen gebruikelijk is, stelt hij ter discussie. Misschien is het meest prijzenswaardige van Reading While Black dat het niet past in een progressieve stroming die de Schrift onderwerpt aan voorverpakte liberale noties van bevrijding, noch in de fundamentalistische pinksterachtige stromingen die de verschillende concepten van rechtvaardigheid in de kerkgeschiedenis negeert.

Dat slavernij slecht is, dat snappen we allemaal, maar begrijpen hoe het verleden doorwerkt in het heden ligt moeilijker. Ik hoor mensen vaak zeggen dat 'slavernij ter sprake brengen een gevoelig onderwerp' is, en een soort ongemak met zich meebrengt in de verhoudingen tussen witte en zwarte mensen vandaag. We zijn het niet gewend om het erover te hebben. Doordat lange tijd het liefst van deze pijnlijke geschiedenis werd weggekeken schiet

September 2023

1

Hoofdartikel
 Waarheid is kwetsbaar

2

Redactioneel
 Vervolg hoofdartikel,
 Waarheid is kwetsbaar

3-5

Bijbelleesrooster
 Kerkdiensten
 Meditation: Slavery or
 Freedom

6-11

Berichten en artikelen uit de wijken
 Donder en bliksem
 Een rustig hart

12-15

VPG diaconiezondag in de Oleander 27-08-2023
 Een fotoimpressie

16

Advertenties
 Met Elkaar / Voor Elkaar

men nu vaak in een soort kramp. Door de wereldwijde Black Lives Matter-beweging is dat veranderd. Tegelijkertijd is het moeilijk en moeizaam, want de tegenstellingen zijn groot. De een bagatelliseert, terwijl de ander misschien teveel slachtoffer wordt. Dat is de constatering van iemand als de Leidse universitair docent koloniale geschiedenis Karwan Fatah-Black. In zijn nieuwste boek 'Slavernij en Beschaving, geschiedenis van een paradox', benoemt hij dat ook: 'wanneer we het er echt over willen hebben, proef je de weerstand die ontstaat', zegt hij. Als witte Nederlandse protestantse dominee op Curaçao, verbonden aan de oorspronkelijke koloniale 'kerki', herken ik dat ongemak. Het is een confronterende spiegel. En het maakt mij bescheiden en ook onzeker. Toch hebben we, ook als kerk, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verleden. Niet in de zin dat ik voor het verleden verantwoordelijk zou zijn. Net zo min dat u als lezer van dit stukje, dat heeft. Maar de ongemakkelijke gevoelens die dit kan oproepen, of juist de herkenning, laten zien dat het een pijnlijk en spannend onderwerp is. En daarom is het een belangrijk onderwerp om er, als samenleving, maar zeker ook als geloofsgemeenschap, over in gesprek te gaan. Om kwaad als kwaad te benoemen, dat zeker. Maar vooral om erkenning van het verleden en de complexe gevolgen ervan, en om samen te zoeken naar ruimte voor heling en vergeving.

Want hoe graag we nu ook zouden willen dat de geschiedenis anders was, de tragedie, schuld en pijn om het verleden maken deel uit van onze realiteit. De discussie over het slavernijverleden is dus geen oppervlakkige cultuurstrijd, maar een uiting van een moeizame maar gestage erkenning dat we nu eenmaal een gemeenschappelijke en pijnlijke geschiedenis delen als mensen van het Koninkrijk der Nederlanden. En ook de kerken zijn onderdeel van die geschiedenis. Het gaat dus over meer dan standbeelden. Het gaat over het zelfbeeld dat wij hebben, als samenleving, als protestantse geloofsgemeenschap, en hoe dat ons heeft gevormd. Over identiteit dus. Want onze gezamenlijke geschiedenis wordt nog steeds hoofdzakelijk gedefinieerd in termen van de kolonisator. Ter illustratie: in de geschiedschrijving over de protestantse kerk van Curaçao is, op een enkele uitzondering na, nauwelijks gerept over de verhouding met de slavernij of met slaafgemaakten. In bijvoorbeeld het 'Festschrift' van ds. Neville Smith uit 1985, bij het 350 jarig jubileum van het protestantisme op Curaçao, wordt nauwelijks aandacht besteed aan de vraag hoe de protestantse kerk zich verhiel tot slavernij.

Je kunt je dus afvragen of de geschiedschrijving tot nu toe de rol van de kerk bij het kolonialisme en slavernijverleden realistisch weergeeft. De meningen verschillen daarover nogal. Historische gebeurtenissen worden nu eenmaal vooral vanuit Europees oogpunt belicht, waardoor er weinig aandacht is voor de verschillende perspectieven. Als kind leerde ik op school over slavernij, maar dat was vooral iets gruwelijks dat ver weg gebeurde. En dat de Gouden Eeuw een zwarte rand had, het waren puur historische feiten die in mijn hoofd zaten. Punt. De omslag die er zich nu aan het voltrekken is, is dat we ons veel meer realiseren dat het koloniale- en slavernijverleden een breder verhaal is dat verschillende perspectieven vertegenwoordigt. Maar ook dat het 'ons' verhaal is, als kerken. En als protestantse kerk op Curaçao. Ook wij staan op de schouders van onze voorouders.

Ten diepste gaat het om een soort herevaluatie van die geschiedenis. De basis voor die herevaluatie zou een gemeenschappelijke eerlijkere geschiedschrijving en waarheidsvinding moeten zijn. Vanuit het besef dat iedere geschiedschrijving ook een proces is van constructie van het verleden. Want zodra je vertelt wat in het verleden gebeurde, maak je keuzes, in meer of mindere mate bepaald vanuit de actuele sociale ervaringen die we in het dagelijks leven opdoen. Dat heeft gevolgen. Wat je niet noemt, raakt vergeten, wat je wel noemt, wordt herinnerd. Dat bepaalt welk verhaal ertoe doet. Daarom is het van belang het slavernij- en koloniale verleden te bezien vanuit meerdere perspectieven. Daarom is het belangrijk opnieuw naar de bronnen op zoek te gaan. Daarom is het belangrijk om ons te herinneren aan vergeten stemmen en groepen. En misschien wel juist wanneer dat ongemakkelijk en politiek gevoelig voelt. Ik weet zelf niet zo goed hoe je dat vorm moet

geven, maar alles kan bijdragen. Bedenk daarbij dat de waarheid vrij maakt.

Al was het alleen al omdat we toekomstige generaties een slechte dienst bewijzen als we de waarheid verdoezelen en de wortels van het heden vertroebelen.

Tegelijkertijd is dat iets dat ons dichtbij het hart van het evangelie brengt. Hoe ga je om met schuld en vergeving? Hoe verhouden we ons tot ons verleden en tot het werk van Christus en de heling

Vervolg op pagina 5

Redactioneel

De vakantie periode ligt alweer achter ons. Hopelijk heeft u echt vakantie gehouden en bent u ietwat uitgerust.

Onze kinderen weer naar school. Het nieuwe schooljaar is gestart. Valt niet mee met deze warmte. Rustig aan ouders! Met het brengen en ophalen. Water drinken, lieve mensen! Allemaal Een Gezegend Schooljaar toegewenst!



Om ons heen gonst het over de Slavernij, zo ook in ons VPG NEWS!

Maar ook mooie en leuke vakantie plannen!

Zondag 27 augustus hadden we weer als vanouds onze

Diaconiezondag! in de Oleander! Gezamenlijke Dienst; 3 gemeenten bij elkaar!

Één VPG! Zouden we vaker moeten doen!

Een Gezegende september maand!

Tur Kos Bon!Kuida Kurpa!

Namens de Redactie,
Jet Baank.

Mededeling: VPG NIEUWS!

Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, kunt u er eentje ophalen:

- Bij de Tamarijn! Door de week van 12.30 - 17.30!

- Bij het Kerkelijk Buro van 11a.m - 16u!

- En in de Kerken bij de deur!

- U kunt u ook opgeven bij het Kerkelijk Buro voor een digitale krant.

Jet Baank



VPG Nieuws (News) via Email

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen.

Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf 2000,—.

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws elektronisch te ontvangen, meldt u dan aan door het zenden van een e-mail met uw naam en huidig postadres naar de redactie via e-mail adres: vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we are offering the possibility to have VPG-News in colour, sent to you by e-mail.

This way we can save on our costs of about NAf 2,000.00 per month.

If you are interested in receiving VPG-News by e-mail, please subscribe by sending a mail to the editorial staff, e-mail address: vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour. Please also include your name and street address.

Collectes

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de 'inzameling van de gaven', de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud Fortkerk.

Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

Zondag 17 september Kas di Beibel

Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de kerst-voedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de Kerstnachtdienst is bestemd voor de kerstvoedselpakketten.

VPG News-Nieuws-Notisia

is het kerkblad van de drie wijken van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao. Het verschijnt tien keer per jaar en wordt aan de leden per post thuisbezorgd of via E-mail.

Ledenadministratie:

Adreswijzigingen of vertrek kunnen worden doorgegeven aan het Kerkelijk Bureau in Fort Amsterdam. info@vpg-curaçao.com

VPG News-Nieuws is gratis, maar giften worden zeer op prijs gesteld. U kunt deze overmaken naar bankrekening 90091204 bij de MCB t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. 'Donatie VPG-Nieuws'

Redactie:

Jet Baank (voorzitter)
Ludmilla Sampson

Opmaak:

Klaas Dekker en Jet Baank

Druk: Drukkerij 'De Stad' NV

Distributie: Ebenezer's Men's Fellowship

Oplage: 900 drukexemplaren zwart-wit.

Ruim 230 email-exemplaren

Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per e-mail versturen naar vpgnews@gmail.com.

Bijbehorende foto's in aparte bestanden, voorzien van onderschrift, meesturen.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen kopij in te korten of niet te plaatsen.

Kopij voor de eerstvolgende editie kan worden ingestuurd tot uiterlijk woensdagmorgen

**20 september 2023,
11.59 a.m.**

**Verschijningsdatum:
Zondag 1 oktober 2023**

Bijbelleesrooster

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

September 2023

zo.	3	Prediker/Predikador/Ecclesiastes	4:7-5:7
ma.	4	Prediker/Predikador/Ecclesiastes	5:8-6:9
di.	5	Exodus/Eksodo/Exodus	12:1-14
wo.	6	Ezechiël/Ezekiel/Ezekiel	33:1-20
do.	7	Romeinen/Romanonan/Romans	13
vr.	8	Mattheus/Mateo/Matthew	18:1-20
za.	9	Deuteron. /Deuteron /Deuteron	17:2-20
zo.	10	Psalmen/Salmonan/Psalms	149
ma.	11	Exodus/Exodo/Exodus	14:10-31
di.	12	Psalmen/Salmonan/Psalms	103
wo.	13	Psalmen/Salmonan/Psalms	114
do.	14	Johannes/Huan/John	19:13-30
vr.	15	Psalmen/Salmonan/Psalms	78:1-20
za.	16	Psalmen/Salmonan/Psalms	78:21-39
zo.	17	Psalmen/Salmonan/Psalms	78:40-55
ma.	18	Psalmen/Salmonan/Psalms	78:56-72
di.	19	Exodus/Exodo/Exodus	16:2-15
wo.	20	Filipenzen/Filipensenan/Philippians	1:12-30
do.	21	Mattheus/Mateo/Matthew	9:9-17
vr.	22	Mattheus/Mateo/Matthew	18:21-35
za.	23	Mattheus/Mateo/Matthew	19:1-15
zo.	24	Mattheus/Mateo/Matthew	19:16-30
ma.	25	Mattheus/Mateo/Matthew	20:1-19
di.	26	Filipenzen/Filipensenan/Philippians	1:1-11
wo.	27	Filipenzen/Filipensenan/Phillipians	2:12-30
do.	28	Openbaring/Revelashonnan/Revelation	12:1-12
vr.	29	Daniel/Daniel/Daniel	10:1-11
za.	30	Daniel/Daniel/Daniel	10:12-11:2a

Oktober 2023

zo.	1	Psalmen/Salmonan/Psalms	25
-----	---	-------------------------	----



Adverteren

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per maand. Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs!

Email: vpgnews@gmail.com



Kerkelijk Bureau

Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com
Website: www.vpg-curacao.com

Kerkelijke bijdragen en kerkhof bijdrage.

U kunt uw kerkelijke bijdrage en kerkhof bijdrage betalen op de volgende rekening van de Verenigde Protestantse Gemeente:
MCB: Rek nr. 90091204
RBC Bank nr. 8000000011830367

Heilig Avondmaal/Holy Communion

Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to receive the Holy Communion at home, please contact one of our local board members or your pastor.

Doopbediening

Ebenezer Church To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.

Rouw- en trouwdiensten

Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld



EbenezerChurch

Oranjestraat 111

- 03-09 Holy Communion Service - Rev. Kenneth Kross
- 06-09 6.30-8.00, Bible Study & Prayer Meeting 5.00-7.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. Kenneth Kross
- 10-09 Praise and Worship Service - LP Bro. D. Lopes 5.00-6.30 p.m. Treasure Tree of Hope
- 13-09 6.30-8.00, Bible Study & Prayer Meeting
- 14-09 Soup Kitchen
- 18-09 Praise & Worship Service
- 20-09 6.30-8.00, Bible Study & Prayer Meeting
- 24-09 Youth Praise & Worship Service Young Adults, Youth & Children Rev. K. Kross
- 27-09 6.30-8.00, Bible Study & Prayer Meeting

Fortkerk

Fort Amsterdam

- 03-09 ds. J. Kikkert
- 10-09 ds. J. Kikkert
- 17-09 Luuk v.d. Wolde
- 24-09 ds. J. Kikkert
- 01-10 ds. J. Kikkert



Emmakerk

Schottegatweg Noord 67

- 04-09 br. Darcy Lopes
- 10-09 ds. Kenneth Kross
- 17-09 br. Lincoln James
- 24-09 zr. Rianne Plaisier



Radio Semiya 98.5 FM

Christelijk radiostation elke zaterdag 13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org

- 16-09 br. D'arcy Lopes
- 23-09 ds. Jacob Kikkert
- 30-09 ds. Kenneth Kross
- 07-10 br. D'arcy Lopes
- 14-10 ds. Jacob Kikkert
- 21-10 ds. Kenneth Kross
- 28-10 br. D'arcy Lopes

Wijzigingen voorbehouden.



Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen hebben. Hoe komen de programma's bij u over en heeft u nog suggesties?

Vervolg van pagina 2

van gebrokenheid, zoals Christus dat heeft bewerkstelligd? Als we het in 'onze' kerken willen oppakken, dan vraagt het veel lenigheid, denkracht en vooral geloof en compassie. Als er op die manier dialogen ontstaan en verhalen worden gedeeld die ons bij het hart van het evangelie brengen, dan is dat kostbaar. Het zou mooi zijn om te leren ons tot het verleden te verhouden en het niet van ons afschuiven. Maar het zou ook mooi zijn om eruit te komen en bevrijding te vinden bij God en in Christus. Dat zou ik een mooie dimensie en toevoeging vinden bij het nadenken over het slavernijverleden.

Hoe kwetsbaar waarheid is vinden we bijvoorbeeld geïllustreerd bij 'de burenen'. In een land dat steeds scherper verdeeld raakt. We zien een soort cultuurstrijd tussen Democraten en Republikeinen. In die cultuurstrijd heeft de Florida State Board of Education onlangs de normen voor het onderwijzen van geschiedenis herzien met een soort Orwelianaanse 'new-speak'. Het gaat om de zogenaamde 'Stop W.O.K.E. Act' in de staat Florida. Deze wet is vorig jaar aangenomen. Het gevolg is dat het op scholen nu verboden is te onderwijzen over thema's als racisme en seksuele oriëntatie. Boeken worden verboden, zoals internationale bestsellers als 'De vliegeraar' van Khaled Hosseini en 'Het Achterhuis' van Anne Frank. Ze kunnen niet meer op school worden gelezen. Tegelijk noemt de republikeinse gouverneur van Florida, die hiervoor verantwoordelijk is, DeSantis zijn staat 'de meest vrije van Amerika'. En hij voegt er aan toe: 'we moeten onze kinderen beschermen tegen verderfelijke ideologieën die ze worden opgedrongen.' De nieuwe wet lijkt onder meer de intentie te hebben om het slavernijverleden in de VS te bagatelliseren. Een passage die in het middelbaar onderwijs veel aandacht heeft gekregen is dat onderwezen wordt dat "slaafgemaakten vaardigheden ontwikkelden die, in sommige gevallen, konden worden toegepast voor hun persoonlijk voordeel". Met andere woorden; het was soms niet zo erg, mensen die hebben geleden onder een systeem dat hen van hun vrijheid en menselijkheid beroofde, waren tevens in staat geweest om veerkracht te vinden en op de een of andere manier een leven op te bouwen. Dat is, aldus de 'new-speak', 'een bewijs van hun moed en geest'. Vergeten wordt de andere kant aan dit verleden waarin mensen hun vrijheid werd ontnomen, hun menselijkheid werd ontkend en ze werden gebrutaliseerd, verkracht en vermoord.

Het is verleidelijk om mensen als DeSantis te proberen te negeren door te zeggen dat hij nu eenmaal een bullebak is. Hij wil een reactie. Hij gebruikt wreedheid en onoprechtheid om de krantenkoppen te halen. Hij voedt zich met de woede van zijn tegenstanders. Maar..., hij heeft ook macht.

De lessen van de geschiedenis vertellen ons, door schade en schande wijs geworden, dat we macht niet moeten negeren. Als je de waarheid wil kennen, zul je het anno 2023 moeten vertikken om het verleden te bagatelliseren. Hoe dan wel? Ik heb het antwoord niet, maar ik weet wel dat de uitweg uit die complexiteit is: door het eerlijke verhaal te vertellen, dus ook de zwarte bladzijden, wordt het koloniaal en slavernijverleden een gezamenlijke geschiedenis. Uiteindelijk betekent dat erkenning: degenen die mochten opgroeien in een wereld die is gebouwd op de winst uit de slavernij worden geraakt door degenen die geboren zijn in een geschiedenis van slavernij. Daarom is het des te belangrijker dat wanneer we geschiedenis onderzoeken, wanneer we elkaar over het verleden vertellen, dat we de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid vertellen. Of zo dicht mogelijk daarbij als menselijk mogelijk is.

Meditation

Slavery or Freedom John 8 : 31 – 36
By Bro. D'arcy J. Lopes

Are you a Slave or are you Free ?
Before you answer, let's check what each means.

SLAVE :

being someone's property
can be bought, sold, taken advantage of, mistreated
you have no say in any matter
you are used and abused
you are NOT loved
you are a nobody
you are used for someone else's purpose / pleasure / benefit
you are NOT part of a family
you have no future,

FREE :

Born free, bought free or set free
Can NOT be bought or sold
You are free to choose
You are loved and cherished
You are part of a family
You are protected
You have a glorious future

One can be physically free, but mentally a slave !!!

The Israelites left Egypt after more than 400 years, but mentally they were still slaves.

After a super-natural miracle (crossing the Red Sea), at the first obstacle (no water), they wished they were back in Egypt.

Those that could not change their slave-mentality, could NOT enter the promised land.

A young elephant in a circus is tied to a stake in the ground with a chain.

After it is grown up, even if the chain is removed, it will not run away, even if it is free.

Please don't answer the question as yet.

You may be a slave and not be aware that you are.

You may be a slave to an addiction (sweet stuff, soaps(novela), work, fake news etc.)

You may even have been fooled into thinking you are free.

You may have freedom of expression, but you can be attacked when you speak the truth.

You may have freedom of religion, but you can lose your job because of your religious beliefs.

A biology professor with a tenure of more than 11 years was kicked out of his job because some students did not like what he was teaching according to biological facts.

Wait, don't say anything as yet.

When the Almighty created man, everything was perfect.

Man was free, even free to choose. All man had to do was obey the Creator.

But man chose to disobey and became a slave to the devil.

Sin is the devil's weapon and he makes it, smell taste, feel, sound, look delicious to keep us in slavery.

John 3 : 16

" but God so loved the world, that He gave His only begotten son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life".

He paid the price to set us free.

When the son sets you free, you are free indeed.

Vervolg op pagina 12

Ebenezer Church



<p>Ebenezer Church District I Phone: 465 3121</p> <p>Pastor Rev. K. Kross 6982044 res rev.kmkross@gmail.com</p> <p>Local Preacher in UPC Service: Bro. D.Lopes 465 3207 res</p> <p>Ebenezer Church MCB accountnr 330028508</p>	<p>Local Board Team</p> <p>Elders: Sis. Ludmila 5279173 Sampson (Chair) Bro. D. Martina 519 0641 (Treasurer) Sis. Maghalie van der Bunt-George 5190797 (Secretary) Sis. K. Martina 512 4867</p>	<p>Deacons: Bro. A. Fernandes 510 7500 Sis. G. Fleming 666 9513</p> <p>Sexton Sis. C. Fernandes 518 5468 465 4010 (res)</p>
---	---	---

Ebenezer Community News and Church Activities

Submitted by Ludmilla Sampson

VACATION BIBLE SCHOOL 2023

In one of our Saturday afternoon sessions with the youngsters of the Watermelon and New Generation Group, were asked: "What would you like to be when you are older?" (in terms of profession) Their answers and remarks led us to choose 2023's theme for our vacation bible school.



THEME: "Working" with God - "Hinka Diós Den Bo Tra-bou!"

BIBLE VERSE: "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving." – Colossians 3:23-24

Kolosensenan 3:23-24

Tur loke boso hasi, hasi boso trabou di kurason, komo pa Señor i no pa hende, sabiendo ku for di Señor boso lo risibí e rekompensa di e herensia. Ta Señor Kristu ta Esun ku boso ta sirbi.

Focus on honesty and integrity. Strive to have integrity in everything you do at school. Strive



for honesty and trustworthiness with all of your teachers. Do your best to respect others. Follow the rules and work diligently as "for the Lord." Work towards excellence. Work hard and do your best. God has given you all kinds of skills and when you go to school you learn to improve the gifts God has given you. Learn to be a good steward of the talents and gifts God gave you.

Proverbs 16:3

Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.

Proverbionan 16:3

Enkomendá bo obranan na SEÑOR, i bo plannan lo wòrdu stablesí.



Above mentioned bible verses were our inspiration.

After brainstorming and praying about what we would like to accomplish, the group came up with a superb plan. We decided to approach different people in various areas of work. And then....we had our program put together. Naturally the plan had its' costs. We received requested donations; spontaneous donations and we had our fundraisings. From this platform I would like to thank every one of you that cooperated towards this vacation plan and I ask the Lord to bless you abundantly.



Let us go into the outcome of our vacation plan.

On the 1st day rev. Kenneth Kross did the official opening of our vacation plan. On this day we had our presentation to the kids, by 2

schoolteachers. Rev. Kenneth Kross and bro. Sharmond Martien, two of our own, explained why they chose school teaching as a profession. They also explained where and how do they put God in their daily life. This presentation was so inspiring to the kids, they asked a lot of questions. On the 2nd day we paid a visit to the Police Headquarters where Mrs. Rondey gave us a tour and explained the ins and outs being a policeman or -woman. Day 3 was also very inspiring. After our boat tour in the Schottegat, we received a very interesting lecture by Captain Lorenzo London. This lecture had some of the youth wondering whether they have chosen the right profession for their future. Day 4 was a visit to the Aloe Farm. Ms. Faraday was so impressed by the group. We were introduced to the Aloe factory and all the benefits of the aloe plant. On the last day of the first week, we were visited by our own Dr. Darronell James and male nurse Randell Martina. What to expect when you would like to become a doctor or a nurse and what to expect when you pay a visit to the doctor's office.



Week 2 was also very inspiring. It started with a visit to Radio Hoyer where mr. Anthony Maduro and "DJ Danger" introduced the first commercial radio station in Papiamentu. Radio Hoyer is also the first radio station to run on solar energy. Day 2 of week 2 was the highlight. We went to the airport and visited Divi Divi Air. Mr. Tahir Martina, pilot at Divi Divi Air was our guide. We received our badges and were treated as tourists

leaving the island. The whole group went through the passenger procedure, up to the plane. This was really awesome. Day 3 was crowned by a visit to 2 hotels. The group was divided in 2. The Scuba Lodge and the Beach House. Mrs. Desiree Mercelina and Tiana Brown gave an overview of the job possibilities in the hotel business. Our last visit outside was to Dental Clinic Curacao on the Perseusweg. Some of the children got their teeth polished, others got their teeth checked and give advice. They were also thought, how to take care of their teeth. On the last day of the vacation plan we made some handicraft, watched a movie, played games and had a delicious lunch, especially prepared for us by Tio Regilio.

A very important aspect of this Vacation Plan was, the daily journaling. Each day the child, under guidance, according to their age, wrote a story or made a drawing about their experience of the day.



All presentations given by these instructors to the group were very inspiring. Each of them showed the kids, how to be committed and love your job. The only way to do this is when you put your heart in your job. When you are filled with the Holy Spirit, your actions at work/on your job also reflects it. The leaders of this Vacation Plan were also very much impressed by the outcome of these two weeks. One thing I can say is that next year's Vacation Plan is already on the move!

Margarita Elisah Hodge The Miss Lee Foundation



WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

Educational encounters, personal and social development for youth and adults

- Computer courses for children & adults
- Smart phone course
- Cooking Classes
- Music Classes
- Sewing Classes
- Important and actual lectures (free)
- Basic English and Papiamentu courses
- Bible Club for children
- Victoria Club for seniors



NOS TA OFRESÉ:

Enkuentronan edukativo, desaroyo personal i sosial pa hóben i adulto

- Treinen di kompiúter pa mucha i adulto
- Kurso pa mihor uso di telefon celular
- Kurso pa kushina
- Kurso di kosementu
- Lès di músika
- Charlanan ku tema aktual (gratis)
- Kurso basiko di Ingles i Papiamentu
- Club di Beibel pa mucha
- Victoria Club pa 60 plussers



Pa mas informashon / For more information:

Tel/WhatsApp: 518 5468 – 526 1566 – 527 9173 – 519 0641
 Adrès: Ebenezer Church - Oranjestraat 111
TUR HENDE TA BON BINI! / ALL ARE WELCOME!



Online services:

<https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

Fortkerk

	Fortkerk Wijk 2 Predikant: ds. Jacob H. Kikkert Kaya Cacique Manaure S-36 Cel: 687 0262 E-mail: ds.kikkert@icloud.com	Leden van de wijkkerkenraad Ouderlingen Br. E. Slieker 520 5003 Zr. R. Scope 691 5982 Zr. Hilly Pijnaker-Oostingh (Scriba) hillypijnaker@casema.nl	Br. H. Rudolph 694 8640 Br. A. Strampel 522 9550 Diakenen Zr. H. Walters 679 6598 Kosteres Zr. A.H. Palm 462 6873 696 6818
	Stichting Behoud Fortkerk Bankrekening MCB 26392809		

Wijknieuws Fortkerk

ds. Jacob Kikkert

Vanuit de pastorie

De zomervakantie ligt achter ons. Deze en gene mag terugkijken op een ontspannen vakantie. Anderen hebben dochters en zonen uitgezwaaid op weg naar hun studielokaties over zee. Plotseling overvalt weemoed, hij of zij die je voor je gevoel nog maar zo kort geleden heb gekoesterd als klein onbevengens mensje dat met grote ogen de eerste stappen zetten op het funderend onderwijs, is nu op weg naar volwassenheid. Je achterlatend met de gedachte: 'wat worden ze snel groot'. Er werd ook getrouwd in de afgelopen weken, en begraven. Het leven gaat zijn loop.

Kindernevendiensten

We beraden ons binnenkort over de voortzetting van de Kindernevendienst. De frequentie was ééns in de twee weken. We moeten echter constateren dat er regelmatig zondag geen kinderen zijn. Dat is jammer van de voorbereiding en de tijd die de leiding van de Kindernevendienst er in steekt. Het moet dus anders. Maar hoe?

Bijeenkomsten

De Tamarijnbijsamenkomsten zijn zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag van de maand. Ook al zijn nog nooit zoveel communicatiemiddelen geweest als vandaag de dag. Toch gaat er niets boven een direct contact van mens tot mens. De Tamarijnbijsamenkomst is een plek waar iedereen meer dan welkom is. Om andere mensen te ontmoeten, om samen koffie te drinken, om een fijn gesprek te voeren over alles wat er toe doet in het leven, en om het samen van gedachten wisselen over het inhoudelijk thema van die bijsamenkomst. Ook als u voor het eerst wilt komen, bent u van harte welkom. Info bij 'domi' Jacob Kikkert.

De catechese bijsamenkomsten voor de jongeren van 'Jop' zullen binnenkort weer van start gaan. Twee van de jongeren studeren nu in Nederland, Emma en Xander. We gaan ze missen. Maar wensen hen een voorspoedige en vreugdevolle studietijd toe. Wellicht zijn er andere jongeren die dit seizoen graag mee willen doen. Laat het weten !!!



De begeleiding is steeds in handen van Farida en 'domi' Jacob. Bericht over de eerstvolgende bijsamenkomsten via de WhatsApp groep.



De gespreksgroep protestantisme voor iedereen, heeft nog twee bijsamenkomsten. Op 5 september over de verschillen en overeenkomsten tussen Katholiek en Protestant, en op 19 september over de Kerk tussen verleden heden en toekomst. Steeds is de aanvangstijd 19:00 uur, in de Fortkerk

Middagpauzediensten

In de middagpauze-gebedsdiensten op de eerste en derde woensdag van de maand gaan pastores en predikanten uit de diverse bij de Raad van Kerken aangesloten kerken voor. Het is een bescheiden manier om als gezamenlijke kerken aandacht te vragen voor- en aanwezig te zijn in de samenleving. Om 12.30 uur, en een ieder is welkom.

We leven mee...

Een gemeente is een dynamische groep mensen van allerlei leeftijd; mensen die regelmatig komen en mensen die zo nu en dan de dienst bezoeken of uiterst zelden. Toch proberen we als wijkgemeente onderling contact te houden, zeker als het gaat om lief en leed, en aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Bijzondere omstandigheden van ziekenhuisopname, ziekte of persoonlijke pastorale nood daarover word ik graag geïnformeerd. Wees daarom niet beschroomd om mij in voorkomende situatie een berichtje te sturen. Vanaf deze plaats wens ik de zieken in onze wijkgemeente beterschap, geduld en sterkte toe en het vertrouwen in God, die zijn mensenkinderen ook in moeilijke tijden nabij blijft.

Vriendelijk, doch dringend verzoek

Om de ledenlijst van onze gemeente actueel te houden vragen we aan alle leden van de gemeente om

WIJZIGINGEN IN ADRES, TELEFOONNUMMER en/of E-MAIL

door te geven aan het kerkelijk bureau. Dit zou ons enorm helpen.
 Tel: 4611139. (op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur)
 Email: info@vpg-curacao.com

Donder en bliksem

Door Ds. Jacob Kikkert

Opnieuw een kleine uitweiding over natuurverschijnselen in de Bijbel. De betekenis die wij vandaag aan onweer toekennen, verschilt zeer sterk met de betekenis die de bijbelse mens erin zag. Onweer was volgens de Bijbel de stem van God. Als gelovige mocht je begin 18de eeuw de Almachtige niet in de rede vallen en moest je zwijgen tijdens een onweersbui. Als je werkelijk vroom wilde zijn, hield je tijdens een donderslag zelfs je adem in.

Dat God meteen straft bleek op 25 juli 1777. Vier vrouwen waren 'smiddags aan het werk op een veld in de buurt van het Zuid-Limburgse Eijsden, toen een hevig onweer losbarstte. De bliksem doodde twee vrouwen, een derde raakte ernstig gewond maar de vijftienjarige in hun gezelschap bleef ongedeerd.

Volgens de verhalen was zij bij het opkomen van het onweer begonnen te bidden, terwijl de andere drie spottend hadden gelachen en vuile taal hadden uitgeslagen.

'God straft onmiddellijk', zullen heel wat tijdgenoten hebben gedacht. Onweer was immers geen gewoon natuurverschijnsel. Het gold als niets minder dan het favoriete instrument waarmee de Heer zondaars sloeg, en God liet niet met zich spotten. Eerbied en ontzag, daar ging het om, voor onweer moest je uitkijken. Verwoestende natuurkrachten waren de verdiende gevolgen van de zondeval en de verdrijving uit het paradijs.

In de Bijbel viel te lezen dat de donder Gods stem was. Veel mensen zagen dat vroeger niet als beeldspraak, maar namen dat letterlijk. In kringen van eenvoudige vromen werd het daarom soms als oneerbiedig ervaren om tijdens onweer te eten, te werken of te spreken en aldus de Almachtige als het ware in de rede te vallen. Verlichtere geesten vroegen zich echter af of achter deze al te religieuze houding niet simpelweg een instinctieve, bijgelovige angst voor God en voor de natuur schuilging.

Toen de Amerikaanse Benjamin Franklin (1706-1790) de bliksemafleider had uitgevonden moest plotseling een ander interpretatiekader worden gevonden. Franklin bewees voor het eerst wat geleerden al enige tijd vermoedden, namelijk dat het hemelvuur een elektrisch karakter droeg. Maar streng gelovigen beschouwden het hemelvuur zo vanzelfsprekend als van God gezonden dat zij het gebruik van de bliksemafleider categorisch afwezen: deze technische slimheid maakte God zijn strafwerktuig afhandig! In hun ogen was hier sprake van pure menselijke hoogmoed. De zondige sterveling mocht Gods slaande hand niet afweren. Verlichte gelovigen keken heel anders aan tegen de waarde en de legitimiteit van de bliksemafleider. Hun visie kwam erop neer dat de mensheid God dankbaar mocht zijn dat Hij Franklin dit fantastische instrument had laten uitvinden.

De interpretatie van het onweer en de kwestie of de bliksemafleider geoorloofd was, werd tot twistappel tussen vromen en verlichten in heel de westerse wereld.

Voor ons zijn bliksem en donder gewone weersgesteldheden die we soms vrezen vanwege het gevaar van blikseminslag en hevige regenval. In onze ontmythologiseerde wereld met zijn immense meteorologische kennis kunnen we nog steeds onder de indruk raken van bliksemschichten en donderslagen. Menigeen wordt zelfs door de grillige en spetterende lichtflitsen van bliksem gefascineerd.

In het Hebreeuws is *baraq* het gebruikelijk woord voor 'bliksem'; ongeveer 20x treffen we het aan, voornamelijk in liturgische teksten. Daarnaast kent het Oude Testament: *lappiediem*, dat slechts eenmaal voorkomt in de betekenis van 'bliksems' (Ex. 20:18). Het Nieuwe Testament heeft het woord *astrapè* (9x) voor bliksem, alleen in Matteüs, Lucas en Openbaring; hoofdzakelijk in apocalyptisch getinte teksten.

De bliksem als gewoon weersverschijnsel zonder diepere betekenis komen we in de bijbel weinig tegen. Bijna steeds is er sprake van een meerwaarde. Bliksem komt meestal samen met andere elementen van onweer of de natuur voor. 'Hij maakt bliksems bij de regen', zingt de psalmist (Ps. 135:7; vgl. Jer. 10:13); in de joodse traditie wordt deze psalm gezongen als danklied voor de regenperiode. De bliksem is de begeleider van regen en daarom de aankondiger van vruchtbaarheid.

De bliksem behoort tot de schepping van God. Heel wat teksten verschijnen als onderdeel van een loflied op de schepping. Omdat Hij de Schepper van de bliksem is, kan Hij er ook over beschikken (Job 37:2-3). Dit gegeven gebruikt de Heer in zijn toespraak tot Job (38:35): 'Kunt gij de bliksems uitzenden, zodat zij heengaan en tot u zeggen: Hier zijn wij?' De ondergeschiktheid van de bliksem blijkt hieruit, dat hij uitgaat op bevel en kond doet = bericht van de gedane missie. Voor een deel functioneert het onweer om Gods grootheid te bezingen.

Bliksems zijn meer dan felle lichtflitsen tijdens onweer. In de verhalen over bliksems verschijnt de Heer. Zijn komst heeft grote gevolgen voor de geloofsgemeenschap. We mogen stellen dat bliksem attent maakt op de openbaring van Gods werkelijkheid in de geschiedenis. Bekend is de verschijning op de Sinai, waar God Israëls levensprogramma openbaart. Bliksem en donder zeggen: let op, Hij gaat spreken, open de oren!

Bliksem is niet alleen teken van openbaring, maar ook een uiting en middel om af te rekenen met onrecht en kwaad. Zo bidt de psalmist of God met rook, bliksem en pijlen om de vijand in verwarring te brengen (Psalm 144:5-6). Bidden om bliksem is dan bidden om bevrijding. De dichter ziet in natuurverschijnselen metaforen die naar Gods bevrijdend (voor de een) en oordelend (voor de ander) handelen verwijzen.

De val van de satan in Lucas 10:18, wordt door Jezus vergeleken met een bliksemschicht die uit de hemel neervalt op aarde. Satan is op aarde weliswaar niet uitgespeeld, maar de heersende kracht zal vanaf nu die van het Koninkrijk Gods zijn, dat in Christus is aangebroken. Het eerste signaal daarvan heeft Jezus afgegeven tijdens de verzoeking in de woestijn. Daar ontstaan de eerste barsten in de heerschappij van de boze, omdat Jezus niet ingaat op zijn aantrekkelijke voorstellen.

De verhalen rond het lege graf vertellen over de verschijning van een engel, wiens uitstraling lijkt op de bliksem (Mat. 28:3; vgl. Luc. 9:29). Op deze plaats fungeert de bliksem als symbool van zuiver licht en vlekkeloos leven. En tenslotte, de dag van de Zoon des Mensen vergelijken de evangelisten met de bliksem die vanuit het oosten komt (Mat. 24:27; Luc. 17:24).

Gods hand achter en in de bliksem, zoals Israël en de eerste gemeenten dat beleefden, is voor ons moeilijk te begrijpen. Hoewel het nog niet zolang is geleden dat men ook ten onzent, vooral op het platteland, in het onweer goddelijke bemoeienis van God met de mensen zag; meestal in oordelende zin. Vragen die vanuit die bijbelse beleving rijzen zijn: Welke beelden, al dan niet ontleend aan de natuur, gebruiken wij vandaag om de door God gewilde strijd tegen het kwaad te verwoorden? Hoe kunnen wij Gods betrokkenheid in onze geschiedenis symboliseren?

Een rustig hart

Door Ds. Jacob Kikkert

In de winkel is het niet te koop, op de markt wordt het je niet aangeboden: een rustig hart. Een hart dat niet onrustig is, niet heen en weer wordt geslingerd door allerlei gedachten en verlangens. Het lijkt zo vanzelfsprekend, alsof we weten wat dat is: rust, rust van binnen, een innerlijke krachtbron die zich niet van zijn stuk laat brengen. Een bodem om op te rusten, een houvast in moeilijke tijden. Maar wat is een rustig hart eigenlijk? Wanneer is het rustig en wanneer onrustig? Kun

Emmakerk



**Emmakerk
Wijk 3**

Predikant:

Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

Leden van de wijkkerkenraad

Ouderlingen:

Dhr. V. Shah (Vz.) 699 0070

Mw. L. Crezee-Kwidama 528 9530
(scriba)
Mw. AEC Plaisier 522 0030
Mw. M. Petit-Jonckeer 562 4182

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

Diakenen:

Mw. R. Ramada-Constanica 685 8181

Mw. L. Felicia 525 6304

Mw. K. Warning-Audhoe 540 6323

Kosteres:

Mw. C. Gilmoor 525 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk

Sigma, Denise en Kamal

Vakantieplan

Tijdens de vakantieperiode hebben de kinderen van de zondagschool genoten van een hele leuke vakantieplan. Ze hebben lekkere hapjes gemaakt o.l.v. zuster Kamal Warning. Samen met zuster Sigma Wiel hebben ze geknutseld rond het thema van onze vlag en ook veel geleerd over recycling. O.l.v. zuster Denise Agard-Schrader hebben de kinderen leren planten. Samen met Melchizedek Shah hebben ze met klei gewerkt en geleerd over de kunst van origami (Japanse papiervouwkunst). O.l.v. zuster Lisienne-Crezée-Kwidama hebben de kinderen geleerd waar kledingstof vandaan komt en van stof een boekenlegger gemaakt. Aan allen die meegeholpen hebben om het vakantieplan succesvol te maken hartelijk dank. Hieronder een fotoreportage.



Volg: <https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente>

Online dienst Emmakerk via:
<https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/>

Stuur een e-mail naar:
emmakerkweekbrief@gmail.com en ontvang wekelijks onze weekbrief.



Vervolg van pagina 9

je het beïnvloeden dat het rustig wordt als het dat niet is? Vragen die een mens als het ware al onrustig kunnen maken. Want zo werken vragen: zij boren gaatjes in de bodem van je bestaan. In het begin zijn ze misschien klein, maar ze kunnen uitgroeien tot grote gaten, afhankelijk van hoeveel gewicht je eraan gaat hangen. Vooral als de vragen vergezeld gaan van conclusies, van oordelen, van meningen, ideeën die langzaam in je hoofd gestalte aannemen, vast worden, muurvast soms. Dan krijgen die vragen iets onheilspellends, iets definitiefs omdat een mogelijk antwoord dat de boel vastzet, slumert op de achtergrond. Eigenlijk zijn het geen vragen maar twijfels die hier hun vernietigend werk doen. Twijfels verkleed als vragen. Twijfels die beetje bij beetje bezit van je nemen. Vragen zijn niet verkeerd, ze kunnen je de weg wijzen, je scherper, kritischer doen luisteren, maar twijfels ontnemen je soms de adem omdat je als het ware erdoor gevangen wordt gezet.

“Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in U (God)”, schreef kerkvader Augustinus al in de vierde eeuw. Hij wist; zoals je liefde ontvangt van je ouders, van mensen die van je houden, omdat jij het bent, niet omdat je zo’n mooie neus hebt, of een of ander talent, maar gewoon omdat jij het bent, zo kun je ook overweldigd worden door een gevoel van dankbaarheid, door de schoonheid van de natuur, een kunstwerk, eigenlijk zomaar een onverwacht cadeau. Op dat niveau speelt het zich af, die zekerheid van geloof. Je kunt het niet manipuleren, je kunt het niet forceren via meditatie, technieken en andere methodes. Net zoals je liefde niet kunt dwingen en vrijheid niet opleggen. Het moet van binnen uit, helemaal zonder bijbedoelingen, zonder nut, zonder vooropgezet plan. Het is ook geen kwestie van moeten, maar van ontvangen. Geen kwestie van dwang maar van openstaan. Precies dat laatste heb je weer zelf in de hand: je kunt openstaan. Je kunt ruimte maken. Je kunt even tegen je twijfels zeggen: “even stil nou, koest, ga liggen, even wachten, even een pas op de plaats”. Je kunt tegen je onrustig hart zeggen: “even vakantie, even een adempauze, even diep doorademen en gaan wandelen langs de zee, in het bos, de gedachten laten waaien, wegwaaien...”

Alleen als je leeg bent van binnen, komt er ruimte vrij voor iets anders. Rust vinden in God, zoals Augustinus schreef heeft hiermee te maken.

Vervolg op pagina 12

Vervolg van pagina 5

The Almighty created human beings for eternal life, NOT for death. Jesus told the woman : "Go and sin no more" If this was NOT possible, Jesus was a liar. Because He never lied, this is possible !!!

Slavery was abolished around 1863. Freed slaves returned to their old masters begging to take them back. This just as ridiculous as someone repenting, asking for forgiveness and accepting Jesus Christ as Savior, then sinning again, perpetuating the cyclus.

Psalm 119 : 32 + 45
"I run the path of your commands, for You have set my heart free".
"I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts".

We have a new opportunity to choose.
Let's do it right this time.
Choosing for the devil is choosing for HELL.
Choosing for Jesus is choosing for ETERNAL LIFE.

Let Jesus guide us.
Don't allow the devil control us.

When the Son sets us free, we are free indeed !!!

NOW answer the question :
Are you a slave or are you FREE?

Vervolg van pagina 11

God is er al, daar hoef je niets aan te doen. Wat je in de weg zit om dit te kunnen ervaren ben je meestal zelf. Vasten, mediteren, zelfkastijding, dat helpt je allemaal niks zegt de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (1260-1328), daarmee kom je niet dichterbij God. Een rustig hart, dat is de oplossing, en de weg ernaar toe. En dat hart kun je schenken volgens deze meester. Je kunt je hart zelf rustig laten worden door alle overbodige ballast overboord te gooien. Je concentreren op wat echt van waarde is, wat echt belangrijk is voor je leven. Veel is "fuss", commotie om niets, dus volslagen overbodig. Daar verlies je niets aan als je daar niet mee bezig bent. Hoe je dat weet? Probeer het maar uit, je weet heus wel wat echt voor jou belangrijk is, wat je goed doet en wat niet. De rest kun je los laten. Je zult er geen spijt van krijgen.

2nd Meditation
Growing Older, Growing Younger
By: Rev. Dr. Neville L. Smith

Text: Even though our physical body is decaying, yet our spiritual being is renewed day after day, (2 Corinthians 4: 16-18)

It is clear that people should take care of themselves physically. They should attempt to make themselves presentable. But no matter what we do, eventually time takes its toll. Sooner or later, our physical bodies get weaker. Our physical appearance is not the same. And the time comes when we die. But what about our moral and spiritual lives? What about the soul or the spirit? Do these matter at all?

I am not trying to create a dichotomy between body, soul and spirit or, as some may put it, body, mind and spirit. We know that the physical, mental, and spiritual are intertwined. As we live our lives on Planet earth, we experience that somehow there is a relationship. But there are questions: What is the nature of that relationship? And yet another question - What happens after physical death? It is evident

that the physical body further decays until there are nothing left but bones and so on. So, some conclude That's it. That's the end. On the other hand, there are those who say that human beings are not only flesh, blood, and bones etc. that allow human beings to somehow function. From ancient times, Religious people, including Christians, have given various answers to this most profound question: If a person die, shall he/she live again? I cannot go into detail here. Suffice to say that, within the Christian Faith and Context, there is the notion of a "spiritual body" and finally the resurrection of the body. The Gospel of John is known as the "I am" Gospel, where Jesus says, " I am the Resurrection and the Life, I am the Bread of Life, I am the Way, the Truth and the Life, I am the Good Shepherd, I am the Vine, my Father is the husbandman, You are the branches. In John 14, Jesus talks a bit more about life after death. (Read the passages for yourself)

I must say that people who age gracefully, are to be admired. It seems that, like Paul, they believe and experience what he wrote about namely: "Even though our physical body is decaying, yet our spiritual being is renewed day after day." The book of Ecclesiastes, written by the "Philosopher", most probably King Solomon, has wise sayings, within this context of enquiry. Here is somebody, who apparently had it all - power, money, status, fame, women and more. Solomon's first book was "Song Of Songs". written in the earlier part of his life. His second book was "Proverbs", which probably was written in the middle part of his life. The book of Ecclesiastes" was written in the latter part of his life.

In this book (Ecclesiastes) Solomon is reflecting. "All is Vanity", he says. Is he disregarding all his achievements and accomplishments. Most likely not. However, he is putting everything in context, in perspective. Solomon is known to have asked God for wisdom for " an understanding heart" to judge between good and bad, (1Kings 3: 9) There is no doubt that King Solomon showed wisdom in his personal life. He exemplified wisdom and skill in judgement; in the way he governed. The nation of Israel grew in economic, political, diplomatic and military ways; his fabulous building projects and to crown them all - The Temple. Several Leaders, including the Queen of Sheba, were very impressed with Solomon's wisdom and skill. Solomon's name means "peace". And his other name was Jedidiah, which means "Beloved of God". He was popular and acclaimed by the people. But there were those who questioned the following:

Did Solomon's personal life reflect the wisdom he had asked of God? They point to his hundreds of wives and concubines; his being influenced by strange gods, setting up idolatrous altars to Chemosh, the god of the Moabites and to Milcom, the chief god of the Ammonites. (e.g 1 Kings 11:5) Solomon himself gives the answer.

In Ecclesiastes 12, Solomon seems to come to some conclusion, an evaluation, of the true purpose of life. Let him speak for himself. He said: " So remember your Creator while you are still young before those dismal days and years come, when you will say, "I don't enjoy life". That is when the light of the sun, the moon, and the stars will grow dim for you. He goes on. The "Philosopher" then concludes: " Fear God and keep God's commandments". It's deepest theological meaning is that what matters most is our relationship with God.

Whatever, our theological or philosophical inclinations may be, can we ignore that essentially we are "spiritual beings"? Can we ignore the need for spirituality? Remember what Jesus, the Christ said: "For what shall it profit a man (human being) if he (she) shall gain the whole world, and lose his (her) soul? Or what shall a man (human being) give in exchange for his (her) soul." (Mark 8:36,37)

Does this have to do with our lives here and now and when we physically leave this world? Obviously Paul, and countless others believe. The physical body decays, yet the spiritual being can be renewed. Think about it. Through the MERCY and GRACE of God, we can affirm that. This is what I mean by "Growing Older, Growing Younger".

De samenleving in GODS nieuwe wereldorde

Door Ds. Jan Jonkman-em

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het lijkt erop in ons tijdperk dat **de sociale orde** in vele landen, met name van de Westerse landen aan het kantelen is. Het neoliberalisme, en geïnjecteerd door het secularisme is een sociale wereldorde aan het opbouwen is die afstand heeft gedaan van de levende God. Zichtbaar worden op **het politieke vlak** de contouren van 'rijken' die in de toekomst 'blokken' gaan vormen, waartussen in Gods tijd de laatste wereldoorlog gestreden wordt.

Ik zeg jullie: DE HELE OUDE WERELDSTRUCTUUR GAAT OP DE SCHOP.

Eigenlijk niets nieuws onder de zon, toen Jezus in een debat verzeild raakte met de elitegroep, de Sadduceeën, de tegenhanger van de Farizeeën. De Sadduceeën geloofden namelijk niet in de opstanding uit de dood, de Farizeeën wel.

Ze stelden een strikvraag over een vrouw die tot zevenmaal toe getrouwd; zij stierf als laatste. Als U, Rabbi gelooft in de opstanding, bij wie behoort die vrouw dan, als ze elkaar allemaal in de hemel ontmoeten? (Mattheus 22: 23-33)

De Bijbel vertelt ons bij monde van Jezus: *“Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel (Mattheus 22:30)*

In Jezus' tijd, maar ook in onze dagen vragen de mensen zich gevoeligst af hoe e.e.a. dan in elkaar zit.

En om de spijker op de kop te slaan, zegt Jezus dan: *“Hebben jullie niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd?*

Dit is wat Hij zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob. “

HIJ IS GEEN GOD VAN DODEN, MAAR VAN LEVENDEN.

De hele oude wereld gaat op de schop.

Openbaring 21:

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.



2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijs, noch moeite zal meer zijn; want

de eerste dingen zijn weggegaan.

5 En Die op den troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

2 KORINTHIERS 5 “Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aard-

se tent (= ons lichaam) zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis, dat niet door mensen is gemaakt (= ons hemelse lichaam). 2 En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want dan wordt het sterfelijke vervangen door het leven, het eeuwig huis met ons nieuwe, pertinente lichaam.”

Ik citeer nu vers 4 uit de Oude Statenvertaling: *“Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ONTKLEED, doch OVERKLEED willen worden opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden.”*

Er zit dus wel degelijk een hemels lichaam in petto voor ons; we worden alleen OVERKLEED en niet ontdaan=ontkleed van een lichaam. Alleen een lichaam kan overkleed worden, of ontkleed.

Het uiteindelijke Sociale leefsysteem van Jezus:

Bij de Tweede Wederkomst van Jezus gaan dan ook hele sociale leefsysteem op de schop. Geen spaander van de huidige aardse structuren blijft overeind. Na het Grote oordeel van wie wel en wie niet aangenomen wordt (Mattheus 25: 35)

Matteüs 25:35 BB

Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. Kom binnen in het eeuwig rijk van God.

En tegen de andere groep: Want toen IK honger had. Toen ik dorst had, hebben jullie MIJ niet te drinken gegeven. Toen ik een immigrant, een vreemdeling was hebben jullie mij niet in huis genomen.

Jullie zullen heengaan naar de eeuwig vergelding; want in zoverre jullie dat niet gedaan hebben aan de minsten der mensen en aan de vervolgenden hebben jullie dat evenmin aan MIJ gedaan.

Grote filosofen op aarde zoals Karl Marx probeerden, zonder met God te hebben samengewerkt, een “HEILSTAAT” op te richten op aarde. Tevergeefs.

Johannes Calvijn deed het dan wel met God, met zijn visie over de “THEOCRATIE OP AARDE”, eveneens mislukt, vanwege de wereldlijke structuren. Wereldrijke dictaturen houden nooit stand.

Geen materialistisch-liberale patronen meer, evenmin de ‘regenboogreligie’ als sociale keuzemogelijkheid. Ik ben geen complotdenker, geen dromer, maar wel een Bijbels ge- oriënterende studiegraver.

De huidige leefpatronen gaan op de schop, ze zijn letterlijk uitgeleefd, mede door vaak vele mensonterende partijkens van de grondleggende mensenrechten die nu in vele landen met voeten getreden worden. Wie met mij gelooft in de “Nieuwe sociale Godsorde”, *ziet er nu al hals reikend naar uit.*

Nu heeft de Heer Jezus, na het overlijden van mijn vrouw, mij de ogen geopend voor wat ik in de praktijk al kan doen. Het is heel in het klein, maar werpt al wel de zonnestrallen van de nieuwe mensorde op het levenspad. Jezus eist van ons, nu al in te spelen op die Nieuwe Sociale Hemelse Godsorde. Jezus eist het van ons, want je levenskeuze bepaalt je toekomst.

SAMENVATTING:

Sociale nieuwe Orde volgens Jezus in Mattheus 22: 23-33

Trouwen is er niet meer bij, we leven zoals de engelen, wel net als mensen is er een sterke relatie in herkenning en communiceren; we leven door God voor elkaar. Deze nieuwe Sociale Orde in Gods Koninkrijk moet nu reeds zichtbaar worden door wat Jezus zegt, wil je ooit deel krijgen aan die nieuwe Orde.(Mattheus 22:35)

Politieke verhoudingen

De huidige politiek bestaat niet meer, wel Gods politiek. Een ware Theocratie, waarbij God in ons midden woont, en wij, mensen de ‘polites’= burgers zijn.

2 Korinthiers 5 beschrijft Paulus dat wij weer een nieuwe eenheid zijn



Imro 'Papi' Duin

Op veertien augustus waren we bijeen in Crefona om in de kring van familie en dierbaren afscheid te nemen van Imro Reginald Duin, Vijfzeventig jaar mocht hij worden. Mensen die Imro kenden, weten dat het geen man was van veel woorden. Een beetje introvert, zeggen we tegenwoordig. Maar dat woordeloze belette hem bijvoorbeeld niet om, als docent techniek aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen, studenten te motiveren om naar beste kunnen te presteren. Kwam hij ze later tegen dan waren ze blij meener Duin te zien, dankbaar ook dat hij geloof had gehad in hún kunnen, hen had gepushed om te presteren en hen daarmee verder had geholpen.

Imro hield van techniek, dat was zijn universum, voor technische vragen of problemen een oplossing vinden, en er zelf ook vorm aan geven. Het bracht hem naar Nederland waar hij studeerde, en uiteindelijk weer teruggekomen op Curaçao, werd hij docent.

Hij leerde zijn echtgenote Esther kennen op een verjaardag, of liever gezegd, op de terugreis van Bandabou naar Montana. In de auto. Esther praatte wel. Imro luisterde. En zo is het gekomen. In 1987 werd getrouwd, in de Fortkerk. Imro was er gedoopt, geboren in een gezin van protestantse ouders die vanuit Suriname naar Curaçao waren geëmigreerd vanwege de Shell.

Er werden twee kinderen geboren, Ileana en Jared. En Imro was gelukkig als hij zijn gezin om zich heen wist. Zijn kinderen hield hij voor hoe belangrijk het was om kennis op te doen. Hij was trots toen zijn dochter deze zomer haar master behaalde.

Er was blijdschap dat hij zijn 75^e verjaardag onlangs noch heeft kunnen vieren met zoveel familie en dierbaren waar hij zo hartstochtelijk mee verbonden was om zich heen. Dat hij dit nog mocht meemaken. Want zijn gezondheid was al langere tijd heel broos. De onbevangingen blik waarmee hij alles in het leven tegemoet gegaan was, bleef ook de blik waarmee hij met zijn ziekte wilde omgaan. Tot op het laatst hebben hij en zijn Esther gebeden om kracht, opdat hij thuis zou kunnen blijven, tot het einde toe. Zo heeft het mogen zijn. Wat blijft zijn de onvergetelijke herinneringen, de liefde gegeven. Of met een woord uit Psalm 15 te spreken — daar lezen we: je hebt geleefd zoals je bedoeld was, onverstoort de aangewezen weg gaan. Niemand beledigen, niemand niemand laten vallen, maar mens zijn voor de mensen. Eén die goed doet, één die betrouwbaar is, reisgenoot, onderdak – op je mooiste ben je dan, op je sterkst, mens, onwankelbaar mens. Jij mag thuis komen bij de Eeuwige, heel gelukkig is Hij met jou. — Woord van de Heer
Zo vertrouwden wij Imro toe aan de eeuwigheid, voorbij onze woorden, met het onzegbare van onze gedachten, in het geloof dat hij geborgen is in Gods hand. God heeft hem thuisgehaald. Moge zijn gedachten tot troost zijn voor zijn dierbaren.

Ds. Jacob Kikkert



Vervolg van pagina 13

van 'Geest, Ziel en Lichaam'. We krijgen een nieuw lichaam—we zullen 'overkleed' worden en zijn niet 'ontkleed'. We dolen niet als 'geesten' rond.

De dood zal niet meer zijn lezen we in Openbaring 21 en in Mattheus 22. Dat in Mattheus zegt Jezus zelf. Er is wel degelijk 'leven na de dood'.

God is een God van levenden: De God van Abraham, Isaak en Jacob.

VPG diaconiezondag in de Oleander 27-08-2023 Een fotoimpressie



Hr Comenincia van huize Hugenoltz over Alzheimer en Dementie

Vervolg op pagina 15

Vervolg van pagina 14



Henny Walters in gebed



Sis Karen Martina chairperson of the VPG Diaconate



Voor Elkaar

Advertentierubriek



vpgnews@gmail.com

Een mooie plaats voor uw advertentie

Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...

Ik zoek...

Wie kan mij helpen?



Met Elkaar

Aanbod



MetElkaar is een geldwervingsactie voor het wijkfonds van de Fortkerk. Het idee is dat iemand zijn diensten vrijwillig inzet en dat de gebruiker een vastgesteld bedrag betaalt welke geheel ten goede komt aan de wijkkas van de Fortkerk. MetElkaar draagt tevens bij aan onderlinge ontmoeting en daarmee aan gemeenteopbouw.

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

BIJLES ENGELS VOOR IEDEREEN!



- Online voor iedereen
- Bevoegde docent
- Betaalbaar
- Uitstekend resultaat
- Snel geregeld

info@bijlesengels4all.nl | www.bijlesengels4all.nl
06 424 531 04 | K.v.K.-nr: 75954311

Appartementenverhuur voor uw familie.

Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden deze graag aan voor uw familie.

Wij wonen op Cas Grandi en hebben prachtig uitzicht over de Caracasbaai. Gasten genieten hier van de rust! Spreek ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curaao.com
info@villa-topzicht-curaao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548

Arend en Barbara Strampel



Geef om uw kerk!

De actie Kerkbalans: maak uw vaste vrijwillige bijdrage over op MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar.
De kerkvoogdij



Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over? De diaconie kent mensen die dit goed kunnen gebruiken. Karen Martina
Telnr 512 4867
E-mail: Karenlynn1810@gmail.com

Pianist / organist Gevraagd

Bent u pianist, organist? Wilt u misschien het koor Forti Kantando begeleiden? De wekelijkse repetities zijn op woensdagavond van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.

Bel voor meer informatie naar: Tel: 737 5642 of 520 3015

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop-, trouw- of belijdenisgeschenk. Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van twee maanden.



HUIS TE HUUR VOOR FAMILIE

voor kort of lange periode

Dominguito (zijstraat Caracasbaai). Het gaat binnenkort leeg worden.

Semi-oude model woning; 3 kamers, grote tuin, 2 auto's kunnen binnenin staan.

+599.9.521.2491
email. gerardkos371@gmail.com



BIJLESSEN EN EXAMENTRAINING WISKUNDE, NATUURKUNDE EN SCHEIKUNDE VOOR IEDEREEN

ONLINELESSEN we halen de beste uit jou

- Bevoegde docent
- strategie voor bijles en examentraining
- goed en tevreden resultaten

Laten wij jou helpen

www.bijles-examentraining.webnode.nl
appen op : +599.9.521.2491
email: mr.rgerard@gmail.com



Bestratingen **Verbouwingen**

Opritten
Asfalteren
Bestratingen
Verbouwingen
Tuin onderhoud

Voor
Bedrijven &
Particulieren

Tel: 522 7852 - 737 8045